

samen brengen we ze samen

tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangementen: Hans van der Heide

als oorlog komt
als alles wat je liefhebt
wordt weggevaagd
als oorlog komt
als je iedereen die van je houdt
bent kwijtgeraakt
als je simpelweg niet weet
waar of ze zijn
als oorlog komt begint
de twijfel en de pijn

samen brengen we ze samen
samen weer bij elkaar
met iedereen, om ons heen
we krijgen het voor elkaar

samen brengen we ze samen
samen weer bij elkaar
met iedereen, om ons heen
we krijgen het voor elkaar

vraag je niet meer af waarom
oorlogen zijn altijd stom
een zinloos tijdverdrijf
vol verdriet en pijn
een grote mensen spel
met alleen verliezers

samen brengen we ze samen
samen weer bij elkaar
met iedereen, om ons heen
we krijgen het voor elkaar

samen brengen we ze samen
samen weer bij elkaar
met iedereen, om ons heen
we krijgen het voor elkaar

SHOWBIZZNOMADEN.NL
LIEDJES VOOR IEDEREEN!



GLAZENHUIS
CULEMBORG