

monsters bijten niet

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed, muziek en arrangement: Hans van der Heide

ik ben Karel Krokodil
noem me een monster als je wil
dat vind ik helemaal niet raar
het is zelfs een beetje waar
ik heb een bek vol scherpe tanden
en klauwen in plaats van handen
als ik mezelf in het donker tegenkwam
ik geef je het op een briefje...
dan werd ik ook bang

prik er doorheen, prik er doorheen
en kijk eens in m'n ogen
prik er doorheen, prik er doorheen
ik weet zeker dat wij elkaar mogen
ik weet zeker dat jij het ziet
zo'n heel erg monster ben ik niet

want een monster weet zelf heel erg goed
dat je kinderen niet bijten moet
want het monster dat een kind verslindt
verdient geen vriend

prik er doorheen, prik er doorheen
en kijk eens in m'n ogen
prik er doorheen, prik er doorheen
ik weet zeker dat wij elkaar mogen
ik weet zeker dat jij het ziet
zo'n heel erg monster ben ik niet

*ja, kinderen, monsters bijten eigenlijk alleen
als ze zich vervelen dus als je niet bang bent en
met ze wilt spelen, tikkertje, verstoppertje of
vier op een rij, dan worden monsters meteen
heel lief en blij en dan willen ze gewoon je
vriendje zijn en samen pannenkoeken bakken
en onder de douche en met de bal spelen en
kunstjes doen met de hoepel, maar je moet ze
de baas blijven hè, dat is heel erg belangrijk, in
die ogen blijven kijken en ze mak staren,
temmen, temmen door ze diep in de ogen te
kijken, wees ze de baas, blijf ze de baas,
monsters hebben graag een baas, een baas
die vertelt wat ze moeten doen en dan zul je
zien... dan heb je een vriend voor het leven*

want een monster weet zelf heel erg goed
dat je kinderen niet bijten moet
want het monster dat een kind verslindt
verdient geen vriend

prik er doorheen, prik er doorheen
en kijk eens in m'n ogen
prik er doorheen, prik er doorheen
ik weet zeker dat wij elkaar mogen
ik weet zeker dat jij het ziet
zo'n heel erg monster ben ik niet