



Muziek: Hans van der Heide, Arrangementen: Bert Damsma (Liedjes 1, 2, 3, 4, 7 en 8) Hans van der Heide (Liedjes 5, 6, 9 en bonus track i.s.m. Erik Spanjers), Tekst en Idee: Marinus Hoogmoed (behalve Liedjes 1 en 3, Tekst en Idee ook door Marianne de Wit-Koenen). Opgenomen in oktober 2015 in studio's Silvester en Barn In The Meadow (BITM Studio). Opnames en Mix door Erik Spanjers, Mastering door Silvia Vermeulen (studio Moskou).

Met dank aan: Joske van der Heide, Rineke Becks, Charli Green, Lior Kuperberg, Bert Damsma, Born Sanders, Erik Spanjers, Joep Selen, Stefan Boonstra, Rosa, Lisan en Cato voor hun (muzikale) bijdrage.

Gemaakt met de vriendelijke medewerking van de BigDipper Bigband onder leiding van Bert Damsma Saxen: Carlijn Leenders, Annet Sijsma, Jaap van der Does, Jaap Roos, Trompetten: Eduard Lachi, Jan Vijn, Stef Lapien, Aaldert Mellema, Martijn de Greef, Trombones: Jos van den Heuvel, Ton Versteegh, Marcel Bongers, William Wijnans, Ritme: Erik van Doorne, Hans van Os, Richard Kruidhof en Lucas Leenders.

Meer informatie via www.showbizznomaden.nl, boekingen: www.bandevent.nl. Alles over de BigDipper Bigband via www.bigdipperbigband.nl.

Wachten op Sinterklaas

de Sint komt

Schip ahoy

Lang leve Sinterklaas

Praatjespiet

Hoe doet ie dat?

Pakjeshuis

Buenos amigos

Alles komt goed

bonus track: Bonne, bonne, bon, bon

Tekst en idee: Marianne de Wit-Koenen en Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Bert Damsma

van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Wachten op Sinterklaas

hoor het tikken van de wekker
lig nog wakker van 't wachten
hoor het tikken van de wekker
tel de uren, alle nachten

kan niet slapen, kan niet slapen
omdat ik het zo spannend vind
kan niet slapen, kan niet slapen
omdat ik het zo spannend vind

wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint
wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint

onder m'n kussen ligt een lijstje
en dat lijstje groeit gestaag
onder m'n kussen ligt een lijstje
met daarop alles wat ik vraag

kan niet slapen, kan niet slapen
omdat ik het zo spannend vind
kan niet slapen, kan niet slapen
omdat ik het zo spannend vind

wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint
wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint

straks op 6 december
dan pak ik de kalender
en dan weet ik
het wachten begint vandaag

wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint
wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint

wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint
wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint

wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint
wachten, wachten, nachten wachten
wachten, wachten op de Sint

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Bert Damsma

van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

de Sint komt

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

hier op de kade, aan de waterkant
sta ik te turen en te kijken
en te wachten want

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

was hier al vroeg, voor dag en dauw
want ik wil voor aan
ik ga hem een handje geven

straks is hij hier, gaat hij van boord
roep ik zijn naam
zo benieuwd of hij zal kijken

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

langzaam wordt het druk
drommen mensen
langzaam wordt het druk
bomvol mensen

hé meneer, ik wil er ook nog bij
hé mevrouw, duw me nu niet op zij
de Sint komt voor u, maar ook voor mij
ik wil hem een handje geven

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

benen bos
grote mensen, lange lijven
benen bos
mensen, duwen, trekken, wrijven

maar ik heb een truc
ik ben voorbereid
vanaf papa's nek
beslis ik deze strijd
ik roep zijn naam
en ja hij kijkt
ik heb hem een hand gegeven!

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt d'r aan
de Sint komt, de Sint komt
de Sint komt vandaag

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Bert Damsma

van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Lang leve Sinterklaas

met z'n voeten in 't zand
onder de Spaanse zon
zit een man
wat voor zich uit te staren

hij is al oud, dat kun je zien
aan de vlekken op z'n huid
aan de rimpels
en aan z'n witte haren

het is Sinterklaas
het is Sinterklaas
wie anders kan het zijn?

hoe zou dat zijn, zo oud te zijn
dat je zelf de tel bent kwijtgeraakt
hoe zou dat zijn, zo oud te zijn
dat er niemand is, die weet
wat jij hebt meegemaakt

lang leven Sinterklaas
lang leven Sinterklaas
lang leven Sinterklaas

ik denk wel eens waarom
zijn er geen twee Sinterklazen
dan zou hij zich misschien nog blijer voelen

dan had hij een vriend
iemand om mee te praten
iemand die er bij was vanaf 't begin

die het verleden deelt
die het verleden deelt
en de verhalen van vroeger verstaat

lang leven Sinterklaas
lang leve Sinterklaas

met z'n voeten in 't zand
onder de Spaanse zon
zit een man
met pretlicht in z'n ogen

hij wil op reis
dat kun je zien
naar z'n allerbeste vrienden
naar de kind'ren die wachten op de kade

(ze zingen)

het is Sinterklaas
het is Sinterklaas
wie anders kan het zijn?

lang leve Sinterklaas
lang leve Sinterklaas
lang leve Sinterklaas

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Hans van der Heide

van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Pratjespiet

je had het vast al in de gaten
Pratjespiet is dol praten
hij praat en praat en praat maar door
hij praat en praat en praat maar door
hij praat en praat en praat non-stop
hij kletst en kletst, de oren van je kop

hij is een flapuit
hij is een kletsmaajor
hij praat en praat en praat maar door
hij is een flapuit
hij is een kletsmaajor
hij praat en praat en praat maar door
hij blijft maar praten
hij praat non-stop
hij kletst en kletst, de oren van je kop



hij weet van de hoed
maar niet van de rand
heeft de bel horen slaan
maar weet niet waar de klepel hangt
praat over koetjes
praat over kalfjes
en al die tijd z'n mond voorbij
praat zelfs uit z'n nek
hij houdt nooit op
praat langs iedereen heen
en slaat zelden ...
de spijker op z'n kop

hij is een flapuit
hij is een kletsmaajor
hij praat en praat en praat maar door
hij is een flapuit
hij is een kletsmaajor
hij praat en praat en praat maar door
hij blijft maar praten
hij praat non-stop
hij kletst en kletst, de oren van je kop

praatjes, vullen geen gaatjes
spreken is zilver, zwijgen is goud
praatjes, vullen geen gaatjes
als die Pratjespiet dat nou eens onthoudt

hij is een flapuit
hij is een kletsmaajor
hij praat en praat en praat maar door
hij is een flapuit
hij is een kletsmaajor
hij praat en praat en praat maar door
hij blijft maar praten
hij praat non-stop
hij kletst en kletst, de oren van je kop

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Hans van der Heide
van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Hoe doet ie dat?

alles wat ze over Sinterklaas vertellen
slik ik voor zoete koek
wat dat betreft heb ik een rotsvast vertrouwen
dat staat ook vast in 't grote boek

honderdduizend Pieten op dezelfde boot
't moet kunnen, 't moet kunnen
avond na avond alle schoentjes vullen
't moet kunnen, 't moet kunnen
een cadeau voor alles en iedereen
voor een man als Sinterklaas waarschijnlijk geen probleem

maar als het over dat paard gaat
slaat de twijfel toe
als het over dat paard gaat
denk ik steeds weer hoe
hoe, hoe?

hoe doet ie dat, hoe doet ie dat?
hoe krijgt Sinterklaas dat paard op 't dak?
hoe dat ie dat, hoe dat ie dat?
hoe krijgt Sinterklaas dat paard op 't dak?

zo'n dier kruipt toch niet aan de regenpijp omhoog?
nee, nee, nee, nee
en ik zag nog nooit een paard dat vloog
nee, nee, nee, nee

natuurlijk heeft zo'n dier, als veulen al geleerd
hoe je zonder alle pannen van de daken af te trappen over huizen galoppeerd

zo doet ie dat, zo doet ie dat
zo krijgt Sinterklaas dat paard op 't dak
zo dat ie dat, zo dat ie dat
zo krijgt Sinterklaas dat paard op 't dak

zo doet ie dat, zo doet ie dat
zo krijgt Sinterklaas dat paard op 't dak
zo dat ie dat, zo dat ie dat
zo krijgt Sinterklaas dat paard op 't dak

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Bert Damsma

van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Pakjeshuis

hier in z'n pakjeshuis, in z'n pakjeshuis
komt de Sint, elke dag
hier in z'n pakjeshuis, in z'n pakjeshuis
voelt hij zich, op zijn gemak
voelt de Sint zich thuis zo zonder Pieten
even genieten
van de rust om hem heen - alleen
zo zonder Pieten, even genieten
lekker stil, helemaal alleen

en speelgoed en speelgoed
dat toch iemand testen moet
en speelgoed en speelgoed
werkt dat wel?
doet 't wel, doet 't wel wat het doen moet?

stuiteren met de bal
een rondje met de trein
op de schommel heen en weer
op en neer, nog een keer

stuiteren met de bal
een rondje met de trein
pannenkoekje bakken op 't kinderfornuis
wat is het toch een feest hier in dit pakjeshuis

alleen tafelfoetbal spelen in je eentje dat lukt niet
nee tafelfoetbal spelen in je eentje dat kan niet

hier in z'n pakjeshuis, in z'n pakjeshuis
komt de Sint, elke dag
hier in z'n pakjeshuis, in z'n pakjeshuis
voelt hij zich, op zijn gemak
voelt de Sint zich thuis zo zonder Pieten
even genieten
van de rust om hem heen - alleen
zo zonder Pieten ,even genieten
lekker stil, helemaal alleen

en speelgoed en speelgoed
dat toch iemand testen moet
en speelgoed en speelgoed
werkt dat wel?
doet 't wel, doet 't wel wat het doen moet?

stuiteren met de bal
een rondje met de trein
op de schommel heen en weer
op en neer, nog een keer

stuiteren met de bal
een rondje met de trein
pannenkoekje bakken op 't kinderfornuis
wat is het toch een feest hier in dit pakjeshuis
wat is het toch een feest hier in dit pakjeshuis!

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Bert Damsma

van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Buenos amigos

Sinterklaas, Kabouterklaas
buenos amigos

Sinterklaas, Kabouterklaas
vrienden voor altijd

Sinterklaas, Kabouterklaas
buenos amigos
vrienden voor 't leven
vrienden voor altijd

la, la, la, la, la, la
buenos amigos
la, la, la, la, la, la
buenos amigos

witte baarden, rode mutsen
mannen die marsepein wel lusten
mannen die cadeautjes brengen
midden in de nacht
mannen waarop door kinderen
in spanning wordt gewacht

Sinterklaas, Kabouterklaas
buenos amigos
Sinterklaas, Kabouterklaas
vrienden voor altijd
Sinterklaas, Kabouterklaas
buenos amigos
vrienden voor 't leven
vrienden voor altijd

la, la, la, la, la, la
buenos amigos
la, la, la, la, la, la
buenos amigos

vrienden voor 't leven
vrienden voor altijd

vrienden voor altijd

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Hans van der Heide
van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Alles komt goed

Sinterklaas, waar is uw boek gebleven?
Sinterklaas, het was hier nog zo-even
het is niet waar het laatst lag
het is niet waar ik het laatst zag
dat boek, dat boek is zoek

dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek

maar Sinterklaas zegt: maak je geen zorgen
morgen, dan is dat boek wel weer terecht
morgen, maak je geen zorgen
morgen, dan ligt dat boek weer op z'n plek

alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed

dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek,
waar is het toch gebleven?
dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek,
het was hier nog zo-even
dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek,
het is niet waar het laatst lag
dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek, dat boek,
het is niet waar ik het laatst zag

altijd weer problemen:
boot lek, paard ziek, boek verdwenen
Sint vertel me: komt het echt wel goed?
altijd weer problemen:
boot lek, paard ziek, boek verdwenen
Sint vertel me: komt het echt wel goed?

maar Sinterklaas zegt: maak je geen zorgen
morgen, dan is dat boek wel weer terecht
morgen, maak je geen zorgen
morgen, dan ligt dat boek weer op z'n plek

alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed
alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed

Tekst en idee: Marinus Hoogmoed
Muziek: Hans van der Heide
Arrangement: Hans van der Heide
i.s.m. Erik Spanjers

van de cd Wachten op Sinterklaas
www.showbiznomaden.nl

Bonne, bonne, bonne, bon, bon

bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bon, bon

bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bon, bon

dit is een lied voor Sinterklaas
dit is een lied voor Sinterklaas
dit is een lied voor Sinterklaas
een lied voor Sinterklaas

suiker zoet en marsepein
hij is voor groot, hij is voor klein
hij is de man, die alles kan
alles weet, ons nooit vergeet
altijd iets heeft
voor jou en mij
o wat zijn we heden blij
Sinterklaasje bonne, bonne
gooi wat in m'n lege tonne

dit is een beat voor Sinterklaas
dit is een beat voor Sinterklaas
dit is een beat voor Sinterklaas
een beat voor Sinterklaas

de beat van dit lied gaat van draf in galop
de beat van dit lied, slaat over de kop
de beat van dit lied gaat van draf in galop
de beat van dit lied, slaat over de kop!

bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bon, bon

bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bon, bon



illustratie: Marianne de Wit-Koenen